

ONTDEKKINGS- REIZEN

beginnen in de bibliotheek

Je kunt ze zomaar tegenkomen in de bibliotheek: de Eemlandse schrijvers Wil Hordijk en Kitty van Zomeren. Wil geeft er regelmatig lezingen, bijvoorbeeld over historisch Baarn. En Kitty? Die kun je lenen. Wacht even. Dat is gek – leent de bibliotheek mensen uit? Ja. Want de bibliotheek doet véél meer dan alleen boeken uitlenen.

VERGROOT JE WERELD



Wil komt al sinds haar zesde in de bibliotheek. “Ik ben opgegroeid tussen de boeken. Mijn moeder schreef kinderboeken en mijn vader was uitgever. Ik vind het nog steeds heerlijk om even de bibliotheek in te duiken. Voor een kookboek, of een roman.” Zelf schreef ze twee boeken, over de torens in Baarn en de Baarnse horeca in historische panden. Daar vertelt ze ook regelmatig over, tijdens Blikopeners: gratis lunchlezingen die de bibliotheken in Baarn en Leusden organiseren.

ONTMOET EEN LEVEND BOEK



Ook Kitty is in de bibliotheek terechtgekomen. Maar voor haar was dat niet zo vanzelfsprekend. “Bij mij thuis werd vroeger niet gelezen. Het gevoel dat je je helemaal kunt verliezen in een boek, dat ken ik niet.” Kitty schreef een gedichtenbundel over haar verleden. Daarin klinken haar knokpartijen tegen depressies door, en haar zoektocht naar balans. Een zoektocht waarin ze steeds haar lach weer terug wist te vinden. In de bibliotheek kun je haar boek lenen. Maar je kunt ook Kitty zélf lenen. Want Kitty is een levend boek in de Mensenbieb, waar iedereen een mens kan lenen voor een niet-alledaags gesprek.

ER IS VOOR IEDEREEN WAT TE HALEN



Blikopeners, Mensenbieb – bibliotheekmedewerkers Karin Horst en Marie-Ellen Jacobs worden blij van alle – soms zelfs gratis – activiteiten die de bibliotheek organiseert en die voor reuring zorgen. “Boekbesprekingen, voorleeslunches, taalcafés, starterscafés, debatten

en ga zo maar door. Er ligt een wereld van kennis om de hoek. Ook bij mensen in de buurt. De bibliotheek is het podium om die kennis te halen of te delen.”

JE KUNT ALTIJD TERECHT IN DE BIBLIOTHEEK

Er is nog iets wat de bibliotheek zo’n speciale plek maakt: iedereen is er welkom. Ook als je geen abonnement hebt. Even onder de mensen zijn. Een tijdschrift doorbladeren bij een kopje koffie. Luisteren naar iemand die vertelt over een onbekende wereld.

KRACHTIG EN PRACHTIG

Dat er veel valt te halen in de bibliotheek is duidelijk. Maar wat brengt het op, vrijwilliger zijn in de bibliotheek? Kitty verwoordt dat krachtig en prachtig: “Ik voel me heel vereerd dat ik een levend boek ben. In mijn zware periodes voelde ik mij niet nuttig. Maar nu heb ik weer het gevoel dat ik iemand ben. Dat ik gezien én gehoord word. En dat ik van betekenis ben. Ik doe ertoe.”